



't Wegwijzertje

AGENDA

28 september en 4 oktober

- Ouder vertelmoment, zie uitnodiging

5 oktober

- Vrij in verband met staking

10 oktober

- Studiemiddag, zie verderop voor meer info

LIED

Week 39

- Gezang 304 (groep 3-8)

Week 40

- Uw woord is een lamp (groep 1-4)
- Thy word (Amy Grant) (groep 5-8)

Het volgende WW'tje verschijnt op 6 oktober 2017.

VAN HET MANAGEMENT

"Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één."
Psalm 139: 15, 16

Deze week mag ik beginnen met één van de teksten die we gelezen hebben op de directie-meerdaagse van vorige week. Gods liefde, Zijn ondoorgrondelijke trouw spreekt in deze psalm. De kinderen waar wij elke dag mee werken, die we samen met u mogen voorleven wie die fantastische God is, ook die kinderen kent Hij, heeft Hij altijd gekend en zal Hij blijven kennen!

Tijdens de meerdaagse hebben we gesproken over de identiteit binnen onze scholen: hoe is de identiteit zichtbaar, welke ontwikkelingen zien we, hoe willen we vormgeven aan onze identiteit? Ook het onderwerpen 'Goed onderwijs' en 'Schoolprofiel' zijn aan de orde geweest. Wat versta je onder goed onderwijs, wat is dat op de school, met welk profiel wil de school zich onderscheiden van andere scholen. Boeiende onderwerpen, waarbij er een forum aanwezig was die bestond uit 3 leerlingen van een groep 8, een leerkracht, een directeur, een onderwijsinspecteur en een directeur van een ander groot bestuur.

Ondertussen gaat op school alles verder. Op het Hoofdland ontstaat mooi spel rond het Restaurant, op het Van Karnebeekpad wordt hard gewerkt aan Spel en het besef dat niet alle kinderen altijd kunnen spelen.

Inmiddels zijn er twee oudervertelmomenten geweest. Aanstaaende donderdagavond 28 september en daarna woensdagmiddag 4 oktober zijn de volgende. Voor de woensdagmiddag is er oppas geregeld op beide locaties. Op het Hoofdland kunt u terecht in het speellokaal en op het van Karnebeekpad mogen we gebruik maken van het BSO-lokaal.

Afgelopen week hebt u een brief ontvangen over de staking van donderdag 5 oktober, ook onze school gaat dicht, de kinderen zijn die dag dus vrij.

En dinsdagmiddag 10 oktober hebben de leerkrachten een studiemiddag. Het Hoofdland sluit dan om 12.00 uur de schooldag af en het van Karnebeekpad om 12.10 uur.

Ik wens u een mooi weekend toe en Gods zegen bij het mooie, maar vaak ook spannende of moeilijke werk van opvoeden. Fijn om steeds te mogen beginnen bij Gods liefde!

Met vriendelijke groet, Annelies Brik

ALGEMEEN

Aan alle ouders met kinderen in de kleuterklassen

Beste ouders,

Ons thema 'Het restaurant' willen we op een gezellige manier afsluiten! Tegelijk willen de kleuters vertellen en laten zien wat ze allemaal hebben geleerd!! Daarom nodigen we van alle kleuters *één* *ouder* uit om te komen eten in het restaurant. Binnenkort ontvangen jullie via je kleuter een uitnodiging.

Alleen kunnen niet alle gasten tegelijk komen. Daarom zijn er twee momenten om uit te kiezen. Per keer kunnen namelijk maximaal de helft van het aantal ouders als gasten komen. En vol is vol :)! Vooraf dus graag even een plekje reserveren!

- Dinsdag 10 oktober van 11.15 - 11.45 uur
- Woensdag 11 oktober van 11.30 - 12.00 uur

Op dinsdag gaat de school om 12.00 uur uit i.v.m. de studiemiddag. Na afloop van het restaurantbezoek kun je als ouder buiten even wachten totdat we met de kleuters de morgen hebben afgesloten.

Reserveren kan per e-mail (graag naar beide (!) juffen) of via de intekenlijst op de deur.

Het zou heel leuk zijn als er voor ieder kind een gast is. Mocht het als ouder(s) niet lukken om te komen, dan mag ook een oppas komen. Graag dan even de naam van de oppas doorgeven.

Het restaurant is helaas niet toegankelijk voor kleine kinderen.

Met vriendelijke groet, De kleuterjuffen

Facebook à Wij zijn op zoek naar 300 likes! Helpt u mee?

Zoals u wellicht heeft gezien, zijn we ons ook op Facebook flink op de kaart aan het zetten. Wij willen aan u als ouder vragen of u onze berichten zoveel mogelijk wilt delen. Misschien bent u nog geen lid van onze Facebook, word dan vriend van 'De Wegwijzer' en word op de hoogte gehouden door onze school.

Zelf plaatsen we regelmatig foto's op Facebook en er zijn ook ouders die berichten linken aan onze pagina. Dat is natuurlijk helemaal prima, maar als school hebben we hier afspraken voor opgesteld:

- Kinderen zijn zoveel mogelijk onherkenbaar in beeld
- Kritische berichten worden verwijderd, deze kunt u bij de desbetreffende leerkracht of de directie neerleggen.
- We plaatsen alleen schoolberichten we plaatsen geen reclame of andere buitenschoolse berichten.

Met vriendelijke groet, Tamara Aleman

Groep A

Er is alweer van alles gebeurd intussen. De eerste oudervertelmomenten zijn geweest, de komende twee weken worden ze afgerond.

We zijn veel bezig in het restaurant om de rol van kok en ober onder de knie te krijgen. Dat valt niet mee, hoor, want de volgorde is natuurlijk ook belangrijk. Niet gaan betalen voordat al het eten is geserveerd en ook geen pizza brengen al er een pannenkoek besteld is. De communicatie blijkt een belangrijk ding te zijn in een restaurant : tussen de ober en de gasten, maar ook naar de kok toe. Net zoals in het echte leven...

Lekkere verrassing was ons pannenkoekenfeestje, mmmmm... Aan de hand van fotootjes hebben de kinderen later het proces in beeld gebracht in een logische volgorde. De oudsten hebben er zelfs een boekje van gemaakt. Zo zijn we op allerlei manieren met ons onderwerp spelend en werkend aan het leren.

Twee keer per jaar krijgen we een praktische verkeersles. De eerste les hadden we afgelopen woensdag : we oefenden in de wijk rondom de school om de straat op een veilige manier over te steken. En dat in allerlei situaties: over het zebrapad, op een punt waar geen zebra in de buurt is, bij een T-splitsing of een gelijkwaardig kruispunt, ook tussen geparkeerde auto's door. gelukkig waren er onderweg ook een paar speeltuintjes, die we nodig even moesten uitproberen...

En toen zat woensdag Koen opeens weer bij ons in de kring. Hij heeft een aantal weken in groep 3 bij juf Annemiek gezeten, maar het werk en dagritme daar viel hem te zwaar, hij werd er niet gelukkig van.

Daarom komt hij bij ons terug in groep 2, met een brede smile op z'n gezicht! Welkom terug, Koen! En wat gaan we de komende weken doen?

We hebben een feestje van Finn, want hij wordt zondag 6 Jaar, gefeliciteerd Finn!

Bij dit thema hebben we al 2 letters geleerd : de r en de p. Nu gaan we verder met de k en de m. We proberen zoveel mogelijk voorwerpen in of buiten de klas te vinden waar de letter in zit, maken hem zelf van karton-met- wol, proberen het ook met stroken, klei en op de I-pad bij de letterschool.

Ook met vormen zijn we regelmatig bezig : we maakten bijv. van onze nieuwe banken in de gymzaal een rechthoek en een vierkant. In de watertafel hebben we veel bekertjes ingeschonken, nu slaan we aan het afwassen van ons servies en bestek. En het maken en betalen van rekeningen staat nog op de rol. We hoeven ons niet te vervelen!

Tenslotte: ik geef nog een kleine aanvulling mee voor de liedjesmap, ik merk dat hij bij sommigen intensief gebruikt wordt, super!

Groet van Ada de Wolf

Groep B

Wat vliegt de tijd weer. Ons restaurant krijgt steeds meer nieuwe dingen. Zo zijn er nu placemats die je kunt inkleuren. Maar hoe moet dat dan als de ober of serveerster met de pannenkoek aankomt? Daar hebben we vanochtend met de kinderen die aan de groene tafel zitten een oplossing voor bedacht. En wat een heerlijke ijsjes worden er gemaakt. Mmmm. Wat zou het leuk zijn als u eens op bezoek kon komen... Daar gaan we nog eens goed over nadenken!

De juffen hebben verteld over Ismael die met zijn moeder Hagar terugging naar Egypte. Maar ook dat God aan Abraham vroeg om Isaak te offeren. Op donderdag doen we vaak een kringgebed. Wat mooi om te zien dat al zoveel kinderen zelf durven te bidden. Zelfs de jongsten doen mee. Deze week zijn we begonnen met de letter O. Daar gaan we volgende week mee verder.

Juf Marielle doet ook al allerlei activiteiten met de kinderen. Bij de inloop blokjes bouwen, een Bijbelverhaal vertellen etc.

Komende week hebben we weer een cursusmiddag over het ontwikkelings-gericht onderwijs. We gaan dan kijken naar wat we al hebben gedaan. Maar ook hoe we nu nog verder kunnen, verdieping aanbrengen en ook de afsluiting van het thema komt dan langs. Een cursus waar we enthousiast van worden!

Hartelijke groet, Juf Rianne, juf Marielle en juf Yvonne

Groep C

Er waren een aantal feestjes bij ons in de klas. Cristian, Stef en Naomi zijn 5 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd alle drie. We vieren niet alleen feest, er wordt ook volop gespeeld in ons restaurant. We oefenen om een goede (chef)kok, een handige ober of een geduldige gast te zijn. We oefenen met inschenken, met lopen met meerdere borden en het vouwen van een deftig servet.

En wist u dat wij nu ook weten hoe we echte pannenkoeken kunnen bakken. U heeft voortaan thuis goede hulp erbij. We leerden een grappig liedje over een echte kok die alles klaarmaakt. Maar of een frikadel met zoute drop nou echt zo lekker is? of vla met pindakaas...? We genieten allemaal volop van dit thema en ondertussen leren we er ook heel wat nieuwe woorden bij. Afgelopen weken stond de letter k centraal.

Met de Bijbelverhalen mochten we de afgelopen tijd horen dat God altijd doet wat Hij belooft. Abraham en Sara kregen hun beloofde zoon Izak.

Afgelopen woensdag hadden we een verkeersles. We gingen oefenen met oversteken in de straten rondom school. Alle hulpouders hartelijk bedankt voor de begeleiding hierbij!

Allemaal een hartelijke groet en tot een volgende keer!

Van alle kinderen van groep C, juf Barbara, juf Marian en juf Tjitske

Groep D

In ons restaurant is het een drukte van belang. Regelmatig lopen er gasten binnen om even iets te eten en te drinken. Vooral onze jongste kleuters laten zich graag verwennen door de obers en de serveersters. Ze kiezen de lekkerste dingen uit om te eten. In de keuken doen de koks hun uiterste best om alles te bereiden. De ober en de serveerster kunnen steeds beter bedienen. Want het valt echt niet mee om je werk in het restaurant zo te doen, zoals het ook in het echt gebeurt. Voor ieder kind is er wel iets te leren. We leren om te begroeten, om te vragen naar de wensen, om tafel te dekken, om de menukaart te geven, om de tafel weer op te ruimen en om goed de bestelling te onthouden. We genieten echt van dit thema! Als je al wat ouder bent, leer je ook hoe je moet afrekenen en hoe je kunt uitrekenen hoeveel het allemaal bij elkaar kost. We kijken uit naar het moment dat onze mama of papa op school komt en we hen mogen bedienen! Zie elders in het wegwijzertje de oproep om wel even te reserveren!! We kunnen niet allemaal tegelijk, want dan is ons restaurant veel te vol met gasten en is het voor de kleuters ook heel overweldigend met al die "grote" mensen in ons lokaal. Daarom zijn er twee momenten om uit te kiezen en kunnen we per keer de helft van onze ouders verwelkomen.

Groetjes uit onze Dierengroep, ook van juf Grietje en Annemieke

Groep E

De afgelopen week hebben we geleerd wat links is. We hebben leren oversteken. Alle ouders die meegelopen hebben weer hartelijke bedankt! Deze weken krijgen we er twee nieuwe kinderen bij! We hebben inmiddels 2 obers en 2 koks in het restaurant. Het werd te druk en de kinderen wilden er een hulp bij. We kunnen inmiddels met vier mensen tegelijk komen eten. We mogen eerst 10 munten van €1,00 pakken en aan het eind maakt de ober de rekening op. We hebben met elkaar bedacht hoe duur alles is. We hebben een filmpje gekeken over bacteriën omdat we daar een vraag over hadden. Volgende week gaan we daar mee verder. Ook gaan we nog reclame maken voor het restaurant. Ondertussen oefenen we nog voor ons ober diploma zodat we u straks kunnen bedienen als u op dinsdag of woensdag en "hapje" komt eten. Volgende week komt de uitnodiging en de inschrijffijst hangt op de

deur. We hebben de groep in tweeën verdeeld zodat de ene helft ober kan zijn en de andere helft kok en de tweede dag draaien we dat dan om. Het zou dus wel echt leuk zijn als er voor ieder kind iemand komt. Graag kleine broers en zussen thuislaten want het wordt anders echt te druk.

De letters r en k hebben we gehad en nu komt de p. De verhalen uit de Bijbel gaan over Abraham en we leren rondom de verhalen een aantal liedjes. De liedjesmap voor dit jaar gaat maandag mee naar huis. Ondertussen heb ik al heel wat ouders gesproken en dat is altijd prettig voor mij zo aan het begin van het jaar.

De hartelijke groeten uit groep E

Groep 3a

Beste ouders van groep 3a,

Wat gaat het al snel in groep 3. In de eerste week hadden sommige kinderen nog geen idee hoe ze een woordje moesten lezen en nu kunnen de kinderen al kleine zinnestjes lezen. Heel knap! Deze week hebben we het woordje: een en neus geleerd. De kinderen zijn erg enthousiast bezig met hun werkboekje. Ook het spelen in de hoeken blijft nog erg leuk. Hier maken we ook regelmatig even tijd voor.

Met rekenen gaan we een start maken met blok 3. We zullen dan ook een start gaan maken met de bussommen. De kinderen vinden dit al erg interessant. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de voorbereiding hierop (splitsen en getalherkenning).

Vrijdag 22 september hadden we verkeersles. Dit vonden de kinderen erg leuk. Ze zijn met ouders door de wijk gegaan om te letten op verkeersregels en verkeersborden. Bedankt voor alle hulp tijdens deze les!

Groetjes juf Tamara

Groep 3b

Aan de foto is wel te zien welk woord we vandaag hebben geleerd! Het woord neus! De letter n komt in het rijtje te hangen van de letters die we al kennen: i-m-r-s-aa-p-v-e-t-n.

Elke donderdag hebben we een extra juf in de klas. Dat is juf Marleen, die stage loopt. Erg gezellig en ze helpt ons met van alles!

We hebben ons eerste rekenschrift uit. In het nieuwe rekenschrift zijn we begonnen met bussommen. We leren eerst wat + (erbij) en – (eraf) betekenen. Ook hebben we van krukken een bus gemaakt en toen mochten bijvoorbeeld 5 kinderen in de bus gaan zitten. Bij de bushalte stappen 2 kinderen in... Dan praten we over welk teken we moeten gebruiken. + of -? En hoeveel kinderen zitten nu in de bus?

We hebben ook een schriftje met cijfertekeningen gekregen. Zo oefenen we met de getallenlijn.

Ook hebben we een keer met de hele klas tot 100 geteld. We stonden in de kring en zeiden om de beurt het volgende getal. Dat was af en toe nog beste lastig, hoor... want wat komt er naar 39, na 59 of na 79? Gelukkig kwamen we daar samen wel uit!

Groeten van de zeegroep

Groep 4a

Heeft u de foodtruck al gezien? De kinderen van beide groepen 4 hebben er heel hard aan gewerkt. Ook zijn er servetten, vazen, bloemen, recepten picto's enzovoort gemaakt. Zoals u wellicht weet worden wij, alle leerkrachten, door 'de activiteit' begeleid bij het thematisch werken. Wij leren veel van deze professionals en we merken nu al dat ons onderwijs aan het veranderen is. Er komt nu meer uit de kinderen. We zien nu meer van wat ze al weten en kunnen leren van elkaar. Je ziet de kinderen hierdoor groeien.

Ze weten inmiddels hoe een recept is opgesteld, dat je niet alleen bij een recept een lijstje ingrediënten kunt vinden, "Kijk eens juf, zelfs op mijn pakje drinken!". We hebben heel wat recepten gelezen en nu

zelfs ook zelf bedacht en geschreven. Volgende week hopen we onze eigen bedachte smoothie te gaan maken.

Met rekenen maakten de kinderen deze week de eerste toets. Dat is even anders op de snappet! Ze zijn er lekker enthousiast over.

Veel kinderen zijn heel enthousiast over het bloon dat ze mee krijgen. Sommigen hebben het op dinsdag alweer mee. Nu maar hopen dat ze dit nog zeker 12 jaar vast weten te houden. Denkt u er maandag aan als het schrift nog niet mee is?

Met de Bijbelverhalen zijn we bij Saul en David. Sommige verhalen zijn al heel bekend en dan is het mooi om de verdieping met elkaar te zoeken.

We wensen iedereen een heel fijn zonnig en vooral gezegend weekend toe. Van harte tot maandag! De juffen en kids uit de legoklas.

Groep 4b

Alweer 2 weken voorbij. Wat vliegt de tijd toch. Inmiddels zijn we weer een heel stuk wijzer...

Deze week hebben we een rekentoets en een taaltoets gedaan, misschien heeft u er wel iets van gehoord. Het werken met de snappet begint ook meer en meer te wennen, we worden er steeds handiger in.

Gisteren zijn we gelukkig droog terug gekomen van de gym... Als het goed is heeft u de gymkleding begin van deze week mee naar huis gekregen om te wassen, wat een geur kwam er uit dat kastje zeg... Er ligt overigens nog 1 tasje met gymkleden, die volgens de kinderen van niemand is?

Gisteren zijn we ook naar de bieb geweest om nieuwe boeken te halen. Iedereen mocht een eigen boek uitzoeken, leuk hoor. Het in een rij lopen hebben we nog wel even moeten oefenen, maar dat ging al een stuk beter.

De oudervertelmomenten zijn ook in volle gang. Inmiddels zijn er al veel fijne gesprekken geweest. Er is ook heel wat gewerkt aan het thema. De Foodtruck is bijna af; dan kunnen we erin gaan spelen. In de klas en gang hangt ook allemaal werk wat er mee te maken heeft: servetten, placemats, restaurants van kapla, potjes/schaaltjes/bakjes van klei. Het ziet er allemaal prachtig uit.

Voor nu allemaal een heel fijn weekend en tot maandag!

Groeten uit groep 4B

Volgende week werkt Hanneke op ma-di-do en Wendy op wo en vr

De week erna werkt Hanneke op ma-di, Wendy op woe-do en invaller Renee Hage op vr

Groep 5a

Inmiddels raken de kinderen steeds meer gewend aan het wat hogere werktempo in groep 5. Aan het begin van dit schooljaar was stil werken heel erg moeilijk voor de klas. Inmiddels gaat dit ook stapje voor stapje beter. Deze week hebben we de verjaardag van Tim en Rosalie gevierd. Zij zijn weer een jaartje ouder geworden.

We hebben ook de eerste rekentoets gemaakt. Er zaten best nog wat onderdelen in die lastig waren. We blijven lekker door oefenen. We hebben ook een tafeltoets gehad over de tafel van 3. Ongeveer de helft van de klas kent de tafel nu goed genoeg. Volgende week staat de tafel van 5 op de planning. Deze kennen de meeste kinderen al.

Vorige week hebben de kinderen voor het eerst een overhoring gehad over het memootje. Het uit het hoofd leren is natuurlijk nieuw voor de kinderen. Niet iedereen wist hoe dit moest worden aangepakt.

Vorige week hebben de kinderen er nog geen cijfer voor gekregen. Dat krijgen ze deze week wel.

In de klas hebben we veel gesprekjes over hoe je omgaat met elkaar. We hebben besproken hoe je zelf nou iets kunt oplossen en hoe we het met elkaar gezelliger kunnen hebben. Met elkaar kunnen we goede oplossingen bedenken.

Met spelling hebben we het deze week gehad over woorden met een t of een d aan het eind. We maken woorden langer om er achter te komen of een woord eindigt op een d of t.

Met lezen zijn we bezig met race-lezen. We oefenen hiermee het lezen op tijd. Elke dag lezen we een minuut lang woordjes. Het blijkt dat we doordat we woordjes gaan herkennen elke dag iets meer woordjes kunnen lezen.

Groetjes uit groep 5a

Groep 5b

Tjonge, wat wordt er veel geleerd in groep 5B. In rap tempo krijgen de kinderen de digitale tijden onder de knie. Ze gebruiken daarvoor hun handige 1-2-3-stappenplan achterin hun uitreken schrift. Ze leren ook de nacht-/ochtendtijd en de middag-/avondtijd goed in te vullen. Soms is het nog moeilijk om de wijzers uit elkaar te houden, maar het gaat steeds beter. Daarnaast wordt er hard geoefend met de tafels en stipsommen. En met honderdtallen, tientallen en eenheden.

Bij Engels zijn we ook met getallen bezig. We speelden bingo (in het Engels!) met de getallen 1 t/m 20. Moeilijk hoor, om te weten welk getal de juf bedoelt. Er waren 3 valse bingo's, maar dat gaf een hoop plezier; met zijn allen zongen we drie liedjes. De echte winnaar mocht trakteren op een snoepje.

Deze week hebben we voor het eerst een bijbelleesles gedaan. Met behulp van de naamstokjes, die de juf uit het doosje trekt, mochten de kinderen om de beurt een vers uit het verhaal voorlezen van het bord. Daarop volgde de mini-bijbelquiz. In zes groepjes (gekozen via het digibord) mochten de kinderen antwoord proberen te geven op tien vragen over het gelezen verhaal. Niet handig als je je antwoord hardop zegt natuurlijk. Dan weten de andere groepjes het ook meteen.

Wat hadden de kinderen goed meegedaan allemaal; bijna alle vragen goed beantwoord door elk groepje!

Bij spelling oefenen we met de hond- en katwoorden. We maken de woorden met een t-klank aan het eind, op twee manieren langer. Is het borden of borten als je het langer maakt? Borden is goed, dus schrijven we bord met een d.

Tot slot verdienen we veel 'dikke duimen'. Individueel, met ons tafelgroepje of met de hele klas. Als we er tien hebben met de hele klas, dan krijgen we een beloning.

We zijn er al bijna!

Groetjes van groep 5B en juf Sari

Groep 6a

We zijn goed op weg na de eerste weken in groep 6. Iedereen begint te wennen aan alle nieuwe dingen die groep 6 met zich meebrengt. We werken hard, aan de lessen, maar ook aan het leren kennen van elkaar. Vorige week kregen we weer een groepsles van Dana en Dymphna, zij leerden ons over de verschillende eigenschappen. Aan de hand van verschillende planeten. Op de foto's wordt het duidelijk. Je mocht bij een planeet gaan staan die bij je paste, dit was nog best lastig! Vandaag gaan de kinderen hierop verder en mogen ze bij elkaar op hun rug goede en minder goede kwaliteiten opschrijven. Ik ben benieuwd, als het goed is kan uw kind hier vanmiddag meer over vertellen. Het thema 'de spelletjesfabriek' willen we afsluiten door een spelletjesmiddag te organiseren voor alle opa's en oma's. Dus zet alvast in uw agenda: vrijdag 13 oktober spelletjesmiddag. Meer informatie volgt nog.

Groep 6b

Hallo allemaal,

Er wordt heel wat werk verzet in groep 6b. We leren volop... op allerlei manieren.

De 'gewone' vakken, ons huiswerk, maar ook veel sociale dingen en samenwerken. Gaaf om te zien. Daarnaast spelen we veel spellen met elkaar, dat is gezellig en leuk... zoals u ook op klasbord al heeft kunnen zien.

We zijn heel hard aan 't werk geweest in de spelletjesfabriek. De creativiteit draait volop. En wat gaaf om te zien hoe goed er wordt samengewerkt: door naar elkaar te kijken, luisteren en met elkaar te praten. Mooi!!!

We zijn nu in de afrondende fase van ons product: Spelregels worden klaargemaakt en de spellen getest... er worden dozen ontworpen om het spel in te doen... en we gaan binnenkort ons eigen promotiefilmpje maken, om ons spel aan te prijzen. En dan komt het leuke: we gaan de spellen ook echt samen te gaan spelen! En hoe leuk is het om dat dan met je opa of oma te doen. Jong en oud genieten dan samen. Daarom organiseren we op donderdag 12 oktober van 13:00-15:00 een Spelletjesmiddag voor onze opa's en oma's. Alle opa's en oma's zijn die middag van harte welkom in het lokaal van groep 6b op het van Karnebeekpad 6 in Zwijndrecht! Als je opa/oma ver weg woont, is een lieve buurman, buurvrouw of 'kerk'oma ook van harte welkom natuurlijk. De kinderen maken ook zelf nog een persoonlijke uitnodiging, om te geven, op te sturen of via een foto door te Appen of mailen ;).

Groetjes van alle kanjers van groep 6b, juf Anita en juf Karin

Psst:

Maandag 9 oktober viert juf Anita haar 55e verjaardag. Er staat een bakje om geld in te doen voor een leuk cadeautje voor de juf. Op ma t/m woe staat 't bakje bij meester Gert en op do/vr staat dat bakje in onze eigen klas :)

Groep 7a

Onze spelletjesfabriek draait nog steeds op volle toeren. Veel spellen zijn al bijna klaar en we kunnen het dan eindelijk gaan spelen en testen of het allemaal werkt en duidelijk is. Ook wordt er nog volop gewerkt aan goede spelregels en handleidingen. Gisteren hebben we onze eerst Topo toets gehad van Europa. Op het plein hebben we nog geoefend met de landen en plaatsten. We deden een renspeel. Er stonden een aantal kinderen op het plein en die waren een hoofdstad. De meester noemde een stad en daar moesten we dan zo snel mogelijk naartoe rennen. De laatste die bij de stad kwam was af. Het was erg leuk en we leerden tegelijkertijd.

In de klas hebben we ook een maatjessysteem. Als het niet zo goed met je gaat kun je naar hem of haar gaan. Ook kun je als maatje de ander helpen als je ziet dat het niet zo goed met hem of haar gaat. Iedereen heeft minimaal 2 maatjes. Gaaf en fijn dat we elkaar zo kunnen helpen.

- Zonnetje van de klas zijn Laura en Renske.
- Schrijfkoning was Nathan
- Schrijfkoningin was Felinde

Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert

Groep 7b

Deze week was de meester in Roemenië om te fietsen voor Fundatia Rafaël. We hebben de groeten van hem gekregen!

Maandag hebben de kinderen de Bijbeltekst van de week geleerd. Misschien heeft u hem thuis wel voorbij horen komen. We hebben er een flashmob van gemaakt waarmee de kinderen juf Tirza en juf Marlies hebben "overvallen".

Dinsdag hebben we de verjaardag van Loes gevierd. Ze zag er prachtig uit! En wat een gezelligheid zo'n feestje in de klas! Er waren ook wel 3 toetsen die dag en het Engelse ABC bleek toch nog wel lastig te zijn. Alles gaat altijd net een beetje anders zo'n week, en zo hadden de kinderen geen gym. Sommigen vonden dat best heel jammer, maar een leuke dramales en het laatste kwartiertje naar buiten, maakte het gelukkig weer goed. De kinderen hebben stukjes van het verhaal van Simson herschreven naar deze tijd. Zo kon Delila de stadsbestuurders gewoon even met haar mobieltje bellen en werd Simson met de taxi naar zijn bruid gebracht. Super leuk bedacht en gespeeld.

Iedereen heeft onwijs z'n best gedaan op de schrijfles, wat een concentratie! De schrijfkanjer van deze week is Alex!

Op donderdag hebben we een "broodje aap" verhaal leren schrijven en aan elkaar voorgelezen. Daar kwamen erg grappige en spannende verhalen uit. Ook hebben we van de week de rekentoets gemaakt en gaan we volgende week starten met blok 2.

Een heel fijn weekend!

Groetjes van de invaljuffen van deze week!

Groep 8a

Deze woensdagochtend hebben we in de kring elkaars kernkwaliteiten benoemd. Welke mooie dingen zien we bij elkaar en wanneer zetten we die in. Het is goed om elkaars kwaliteiten te weten en ook te waarderen.

De Bijbelverhalen gingen deze week over de verschillende soort psalmen.

Vorige week heeft Unicef een presentatie bij ons in de groep gehouden. Deze week hebben we ons eerste thema afgerond. Elk groepje heeft een presentatie gehouden met wat zij geleerd hebben over kinderarbeid. Dit was gaaf om van elkaar te zien en te leren.

We hebben onze eerste rekentoets achter de rug. Het rekenen met inhoudsmaten vinden we erg lastig en gaan we nog verder oefenen.

Met taal hebben we de directe en indirecte rede geoefend. Het is best lastig om dit toe te passen in het schrijven van verhalen.

Op donderdagochtend hebben we gym. Wilt u uw kind helpen herinneren dat gymkleding verplicht is.

We gaan volgende maand ook met spreekbeurten beginnen. De kinderen kunnen zich inschrijven.

Volgende week gaan we met ons nieuwe starten; bibbers in je buik.

Groetjes uit groep 8a