



# 't Wegwijzertje

## AGENDA

### Dinsdag 10 oktober

- Studiemiddag, kinderen zijn 's middags vrij

### 16 – 20 oktober

- Herfstvakantie

## LIED

### Week 41:

- Psalm 86 : 4 (groep 5 - 8)

*Het volgende WW'tje verschijnt op 13 oktober 2017.*

## VAN HET TEAM

Dat was toch wel bijzonder, alle kinderen vrij omdat de leerkrachten staken. Voor ons is het belangrijk dat we in ons onderwijs alle kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben. U hebt hierover een brief gekregen van de directie van GPOWN.

De afgelopen jaren krijgt u elke twee weken een wegwijzertje, elke groep deelt foto's en misschien andere weetjes via klasbord en u krijgt mails van de leerkrachten en directie. Op een aantal momenten in het jaar komt er een enorme stroom aan informatie naar u toe, zeker als u meerdere kinderen op school hebt. Het is dan best een kunst om overzicht te houden. We merken ook dat niet alles door iedereen wordt gelezen.

We gaan dit evalueren en hebben uw hulp daarbij nodig. Wilt u er alvast eens over nadenken? Wat gaat er goed, wat kan er beter, hoe kan het anders enz. Tijdens de koffieochtend in november (donderdag 16 november) willen we dit met u bespreken.

Aanstaande **dinsdag 10 oktober** hebben we een **studiemiddag**. We gaan verder met het ontwikkelen van het thematisch werken. De kinderen zijn die middag vrij. De ochtend op het Hoofdland eindigt om **12.00** uur en op het van Karnebeekpad om **12.10** uur.

Nog één weekje naar school dan hebben de kinderen herfstvakantie.

De komende weken gebruiken de leerkrachten om het groepsproces in de groepen en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen te evalueren. In de weken na de herfstvakantie zal dit besproken worden met de teamleiders.

*Met vriendelijke groet, Annelies Brik*

## ALGEMEEN

### Wonderlijk gemaakt

In de eerste week na de herfstvakantie wordt de eerste les gegeven van "Wonderlijk gemaakt". We doen dit jaar de lessen van groep 2. De eerste les is: Gevoelens uiten en nee zeggen. Met als kernzin: Je bent een held als je het eerlijk vertelt. Wilt u daar thuis alvast met uw kind over praten?  
*de kleuterjuffen*

### Bevestiging reservering restaurant



Beste ouders,  
Hartelijk dank voor uw reservering in ons restaurant. We zien ernaar uit om u te ontmoeten en u te laten zien wat we de afgelopen weken allemaal hebben geleerd. Nog even ter herinnering:  
Het restaurant is niet toegankelijk voor jongere broertjes of zusjes.  
*Met vriendelijke groet, Alle restauranthouders van groep A t/m E*

### Kidsteam op het Hoofdland

Een paar keer per jaar vergadert het kidsteam. Uit elke groep is 1 klassenvertegenwoordiger. Dit kind krijgt van de klas een punt mee wat fijn zou zijn als dat verbeterde. Afgelopen maandag hadden we voor de eerste keer kidsteam in dit schooljaar. Er werden punten ingebracht als: Er wordt gerend op de gang, kinderen botsen met fietsjes tegen elkaar en de wc is niet netjes. Samen hebben we oplossingen verzonnen. In de groepen worden deze oplossingen dan weer besproken. Zo gaat het steeds beter op school.

### Roemenië actie

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de bijdragen die zijn geleverd voor de actie voor Fundatia Rafaël in Roemenië. Er zijn echt heel veel lege flessen ingezameld en ook werd er regelmatig geld in de spaarpot gedaan. Alleen al hier op school is er al ruim € 300,- ingezameld en in totaal is er voor de hele actie ruim € 22.000,- binnengekomen.

Een fantastisch bedrag voor dit geweldige doel.

Hartelijk dank hiervoor!!

De tocht zelf was geweldig. Wat een beleving om door zulke mooie en ongerepte natuur te mogen fietsen. (Al was het boven op de Transalpina echt afzien – 2°C en hagel op 2145m hoogte) en wat was het ook mooi om te zien waar al het geld naar toe gaat en hoe gepassioneerde mensen daar zich inzetten om hun medemensen- die daar veelal niet meetellen in de maatschappij- te helpen.

*Meester Pier Anne Nawijn*

### Natuuractiviteiten voor kinderen

Op bladzijde 11 staan leuke activiteiten bij het Weetpunt voor kinderen.

## UIT DE GROEPEN

### Groep A

Na de lap tekst van de vorige keer hou ik het deze keer kort (het is vandaag niet voor niks stakingsdag...). We gaan naar de afronding van ons thema met als hoogtepunt het bezoek van één van onze ouders bij

ons in ons restaurant. Het is een leuk thema geweest met veel plezier voor de kinderen en de juf en veel leermomenten. Onze woordenschat is flink uitgebreid en we hebben nieuwe vaardigheden en gesprekstechnieken geleerd.

Volgende week hebben we nog een ander feestje: Koen wordt a.s. woensdag 6 jaar, alvast gefeliciteerd! Met de Bijbelvertellingen hebben we de verhalen over de schepping en de aardsvaders afgerond met de terugkeer van Jakob en z'n gezin naar Kanaän. Volgende week als intermezzo de geschiedenis van Ruth en Boaz. Na de vakantie nemen we een stap naar de tijd van Samuël en de koningen.

*Groet van Ada de Wolf*

## Groep B

We hebben weer van alles gedaan afgelopen week.

We zijn natuurlijk goed aan het oefenen hoe we volgende week de papa's, mama's en opa's kunnen bedienen in ons restaurant. Dat gaat eigenlijk al heel goed! Dus we hebben al veel zin in volgende week 😊. We kunnen voor de dinsdag en woensdag nog 1 koekenpan gebruiken. We willen namelijk voor alle gasten gaan bakken en we komen nog één pan te kort. Heeft iemand er nog eentje staan die we twee daagjes kunnen lenen? Het hoeft geen hele grote te zijn.

Naast het oefenen hebben we ook nagedacht wat we allemaal geleerd hebben tijdens dit thema. Dat is heel veel. Als u op bezoek komt kunt het lezen. Juf Mariëlle is er nog niet zo lang maar die kunnen we niet meer missen hoor. We hebben in de klas aardbeienijs gemaakt. En lekker dat het was. Maar nog niet iedereen heeft mee kunnen helpen. Gelukkig is de juf er maandag weer en dan.....

Juf Rianne leert altijd de nieuwe cijfers aan. Deze week was dat de 3. We oefenen met schrijven maar ook op allerlei andere manieren de drie. Hoeveel is het eigenlijk? Pak maar eens drie stiften. Juf Yvonne herhaald de geleerde cijfers op haar dagen en leert de letters aan.

Woensdag hebben we het gehad over de 'p'. We bedenken er woorden mee, luisteren of we hem aan het begin van een woord horen en maken met spullen de 'p'. Ook op de iPad hebben we letterschool waarmee we de geleerde letters en cijfers oefenen.

Komende week komen Jolijn en Marten wennen. Na de herfstvakantie beginnen ze bij ons in de klas, welkom Jolijn en Marten!

*Hartelijke groet, Juf Mariëlle, juf Rianne en juf Yvonne*

## Groep C

Wat vliegt de tijd, het is nog maar 1 week tot de herfstvakantie. En dat betekent dat we met de afronding bezig zijn van het thema. We hebben inmiddels de helft van de vragen die op het prikbord hangen beantwoord. Komende week doen we de andere helft. Dat is echt heel leuk om te doen en om te merken dat de antwoorden, bijna verveeld, worden gegeven: ja, dat weten we nu wel 😊. Komende dinsdag en woensdag mogen we laten zien wat we kunnen als ober en kok...best wel spannend, hoor. En nu maar hopen dat we ons ober diploma krijgen! We hebben de letter o geleerd van kok en komende week leren we letter m van mama. We spelen veel in het restaurant, maar op de foto's is te zien dat we ook met ander speelgoed spelen, de zandbak waar we ook pannenkoeken kunnen bakken. Op het verfbord is het verven van een bord leuk. Maar ook het mengen van kleuren en dat doet een kok ook veel. Want hoe krijgt hij tomatensoep rood en is groentesoep groen, alles is hij aan het mengen en mixen? De bouwhoek, het spelen met kapla of de grote lego blokken, het gaat allemaal door. Juf Marian komt elke dinsdag middag een half uur in onze groep. Dat is heerlijk. Dan heb ik mijn handen vrij om spelletjes te doen met de oudste kinderen uit de groep. Tot nu toe spelletjes van beginnende geletterdheid of gecijferdheid. Deze week is Jip 5 jaar geworden! Lieve Jip, van harte gefeliciteerd! Ook zijn de laatste oudergesprekken geweest, het is fijn om jullie te spreken en te merken dat we de verhalen van elkaar over de kinderen herkennen.

*Een goed weekend en de hartelijke groeten van juf Tjitske, Marian en Barbara*

## Groep D

De weken vliegen voorbij. Nog 1 week en we sluiten het restaurant. U hebt allemaal een uitnodiging gekregen om bij ons in het restaurant te komen eten. Per kind mag er 1 gast komen. Het is niet de bedoeling dat er jongere broertjes of zusjes meekomen. Na de vakantie beginnen we aan het nieuwe thema: "Kunst". We hebben deze week 2 nieuwe kinderen in de groep gekregen: Thijs de Lange en Suus de Koning. En maandag komt Anna van Houdt. Welkom hoor alle 3. Woensdag was het diervrijdag. Het was erg gezellig dat we een hondje en 5 kuikentjes op visite kregen.

De oudergesprekken hebben we allemaal gehad. Het was fijn om met u over uw kind te praten. Fijn dat we samen mogen zoeken wat het beste is voor de kinderen. En het is fijn dat we mogen weten dat de Here ons daarbij kan en wil helpen.

*Hartelijke groeten van alle koks, serveersters, obers, gasten en juffen uit groep D*

## Groep E

Nog een weekje dat gaan we het thema afronden. Er wordt nog steeds erg leuk gespeeld in het restaurant. Af en toe bedenken we iets nieuws voor in het restaurant. We hebben inmiddels kleine kleurplaatjes voor het lange wachten. We mogen nu met echt water schenken. Ook wordt nu elke dag de vaat gedaan zodat alle bacteriën eraf gewassen worden. We hebben af en toe een probleempje die we moeten oplossen. De juf wilde met 4 mensen tegelijk komen. Hoe moet dat als je twee losse tafels hebt? Er worden leuke oplossingen bedacht. En uiteindelijk komt er één met een helder idee. "We schuiven de tafels aan elkaar" We hebben deze week ook gekeken hoever we al zijn met de onderdelen van het oberdiploma. Volgende week mogen er gasten komen eten en daar oefenen we nog even voor. Ook kijken we of we genoeg borden, bestek, etc hebben. We hebben de reclameborden door de hele school gehangen zodat u als ouders de weg wel kunt vinden naar ons restaurant. Volgt u maar gewoon de pijlen. We hebben veel verschillende woorden geleerd die met het eten in een restaurant te maken hebben. Erg leuk om te horen dat de kinderen die soms met elkaar bespreken. Stijn is 5 geworden en daarom hadden we feest in de klas. De letters die we kennen zijn de r,k,en p en volgende week leren we de m nog. De verhalen uit de Bijbel gingen deze week over Jacob en Ezau. Volgende week gaan we donderdag het restaurant afbreken. We zijn alleen nog lang niet uitgespeeld. Als u spullen hebt meegegeven en weer terug wilt, mag u donderdag even meehelpen met uitzoeken. Nog een weekje school en dan gaan we even uitrusten.

Volgende week is de laatste week voor de vakantie en mogen de kinderen op donderdag hun eigen speelgoed mee.

## Groep 3a

Beste ouders van groep 3a,

Afgelopen woensdag mochten we op bezoek komen in het restaurant T-Beaune. Hier konden de kinderen hun vragen stellen en we kregen een rondleiding door het restaurant. Erg leuk. Volgende week zullen we het thema 'restaurant' afsluiten.

Deze week hebben we een start gemaakt met kern 3 van veilig leren lezen. We gaan nu meer oefenen met woordherkenning (het in 1 keer zien van een woord) en we hebben ook het woordje 'doos' geleerd. Het is belangrijk om ook thuis te oefenen met lezen. Wilt u samen met uw kind een boekje lezen? Met rekenen zijn we nu druk bezig met de voorbereiding voor het maken van de sommetjes. We hebben het over de verliefde getallen (welke getallen zijn samen 10) en we maken opdrachten met 'meer' en 'minder'.

A.s. maandagochtend worden we om 8.30 uur verwacht in de bibliotheek. Dit is wel erg vroeg, maar we gaan proberen op tijd weg te gaan. Wilt u zorgen dat uw kind echt om 8.25 uur in de klas is? De kinderen mogen hun jas aanhouden als ze de klas binnen komen.

*Groetjes juf Tamara*

### Groep 3b

Metierendag hebben we allerlei rekenspelletjes gedaan over de verliefde harten. Dat zijn getallen die samen 10 zijn, bijvoorbeeld 6 en 4. Er lagen dan 10 knuffeldieren op tafel. 1 kind mocht er een aantal van bedekken met een groot kleed. Als je dan 6 dieren wel ziet, hoeveel zitten er dan onder het kleed? Er waren ook heel wat spelletjes over de verliefde harten, zoals memory. Ook hebben we door 16 vierkantjes te vouwen een hok gemaakt voor een dier. Daarna mochten we opschrijven welk dier het is, hoe het eruit ziet, wat het eet. We leren dat je na een woord een stukje over slaat. ( spatie) en dat een heleboel woorden een zin zijn. Ook zetten we aan het eind van de zin een punt.

Een aantal kinderen hadden poppetjes gemaakt van een ijslollystokje. Daarmee hebben ze een verhaaltje geoefend over het restaurant. Het verhaaltje had een begin, een midden en een eind. Ze mochten het verhaal daarna aan de klas laten horen. Erg leuk!

Met lezen hebben we een heel gek woordje geleerd: het woordje **de**. Dat betekent niets, je kunt het niet zien (zoals maan), ruiken (zoals roos) of vastpakken (zoals pen) en toch gebruik je het heel vaak.

*Groeten van de zeegroep (3b)*

### Groep 4b

Ons thema restaurant-foodtruck is bijna afgerond. Wat hebben we veel geleerd! We spelen ook goed de rol van ober, kok en gast...Volgende week willen we het thema van de kinderboekenmaand erbij pakken! Deze week vierden weierendag: veel knuffels in de klas en een echt poesje van Mila om buiten mee te knuffelen! Ruben had voor ons eenierendagwoordzoeker gemaakt: top!

Verder was het woensdag een beetje feest want we gingen een reuzesmoothie maken! Bedankt voor al het fruit en de blenders! Geslaagde actie...

Met rekenen oefenen we de tafel van 2. Oefent u thuis spelenderwijs mee? Ook zijn we bezig met geldsommen. Komende week ziet er zo uit:

Ma, di en don juf Hanneke en woe en vrij juf Wendy.

Let op: dinsdagmiddag zijn de kids vrij i.v.m. studiemiddag!

*Hartelijke groet van groep 4b, juf Hanneke en juf Wendy*

### Groep 5a

Inmiddels zijn we steeds meer gewend aan er werktempo in groep 5. We moeten best veel werken maar gelukkig is er af en toe tijd voor een spelletje. De kinderen vinden vooral het spelletje leuk waarbij er vier kinderen vooraan staan. Iedereen moet zijn ogen dicht en de kinderen die vooraan staan tikken kinderen aan. Die kinderen moeten raden door wie ze zijn getikt.

Met rekenen zijn we hard bezig met de tafels oefenen en met klokkijken. Hier besteden we extra tijd aan met het rekenkwartiertje. Het gaat al steeds beter! Met spelling hebben we het gehad over au en Ou en ei en ij. Dit is nog best lastig. Met thema zijn we bezig met het ontwerpen van een spel. Ook besteden we aandacht aan de kinderboekenmaand. We houden ook een voorleeswedstrijd. Na de vakantie houden we de voorrondes. De informatie hierover volgt nog.

We besteden veel tijd aan de kanjertraining. We lezen het kanjer verhaal voor. Aan de hand daarvan hebben we het over hoe je goed met elkaar kunt hebben, hoe zeg je aardige dingen en hoe gedraag je je op bijvoorbeeld een verjaardag. Vandaag vierden weierendag. Iets later dan de rest van Nederland. Er komen een hoop dieren even een kijkje nemen in de klas.

*Groetjes uit groep 5a*

### Groep 5b

In groep 5B werd deze week de werkdruk van de leerkracht verlicht door enkele kinderen die in verband metierendag een presentatie hadden voorbereid over dieren. Bij gebrek aan internet (schoolbrede storing) konden de gemaakte presentaties niet op de dag zelf worden gehouden, maar op vrijdag is daar ruimte voor ingedeeld. Geweldig dat kinderen deze (niet verplichte) opdracht zo enthousiast hebben

opgepakt. En de presentaties waren van een voortreffelijke kwaliteit. We gaan nog van deze groep horen in de toekomst, dat verzeker ik jullie!

Ook aan het tekort aan leerkrachten wordt gewerkt in groep 5B. Juf Eline komt tijdens haar deeltijdopleiding Pabo bij ons stage lopen in de komende periode, bij elkaar 10 dagen. We hopen natuurlijk dat zij een hele goede juf wordt. Ook komt Louise, de zus van onze Maurits, een paar dagen bij ons een snuffelstage doen. We zullen haar een paar leuke dagen bezorgen, zodat ook zij een toekomstige leerkracht wordt.

Tijdens de themalessen hebben de kinderen in groepjes presentaties over verschillende onderwerpen voorbereid. Best een lastige klus hoor; hoe vindt je informatie, hoe vindt je plaatjes en hoe krijg je die plaatjes in je presentatie, hoe bewaar je je presentatie en waar vind je hem later weer terug? Best een klus om onder de knie te krijgen. Evenals het figuurzagen van de eerste letter van je naam. Het zweet op je rug, blaren op je handen, spierpijn in je armen, gebroken zaagjes en naast de lijnen zagen; het viel niet mee. Maar als je dan je letter klaar hebt ben je er wel erg trots op.

Inmiddels zijn we begonnen met het thema van de christelijke Kinderboekenweek: 'Bibbers in je Buik'. We hebben als echte illustrators een illustratie gemaakt bij een verhaal over een oud, verlaten huis, waarin een dier met een bijzondere staart (bedenk zelf hoe dat eruitzag) en een persoon (bedenk zelf wat voor persoon) met een groot voorwerp (bedenk zelf welk voorwerp) elkaar ontmoetten.

De komende week zullen we nog meer over de Kinderboekenweek gaan werken en krijgen in dat kader ook een les in de bibliotheek.

Ten slotte gaan we op de laatste middag voor de herfstvakantie een feestje vieren met elkaar. Een paar kinderen hebben een programma bedacht voor dit feest. Wat doen we, wat willen we er voor lekkers bij, hoe lang hebben we voor elk onderdeel? We zijn benieuwd hoe het gaat worden, maar hebben er in ieder geval veel zin in!

*Hartelijke groet van juf Sari en groep 5B*

## Groep 6a

De eerste periode zit er alweer bijna op. Nog één week en dan start de herfstvakantie alweer. Afgelopen week zijn we begonnen met een nieuw thema Kinderboekenweek, *bibbers in je buik*. Een spannend thema. Maar we leren dat we nooit echt bang hoeven te zijn, omdat God altijd bij ons is. We zijn gestart met de voorrondes van de voorleeswedstrijd. Ieder kind leest een bladzijde van zijn of haar favoriete boek voor aan de klas. We geven elkaar steeds na het lezen tips en tops. Knap hoe de kinderen dit al kunnen. Dinsdag kwamen juf Dana en juf Dymphna weer in de groep. We hebben het gehad over samenwerken, communiceren en luisteren naar elkaar. Soms is dit nog wel lastig, maar we blijven oefenen. Mooi om de groei te zien die de kinderen gemaakt hebben. Vrijdag hebben we groot feest in de klas, want juf Suzan wordt 30 jaar! We gaan dus extra feestelijk het weekend in! Geniet ervan!

*Juf Suzan en juf Marlies*

## Groep 6b

Hallo allemaal,

Afgelopen week een extra kort weekje. Alle oudergesprekken zijn nu geweest. Wij, als leerkrachten, vonden het heel fijn om jullie als ouders te spreken. Om zo samen om uw kind heen te staan en ze te geven wat ze nodig hebben. Nu nog één week te gaan, en dan zit onze eerste groep 6 periode er al weer op. Wat is het snel gegaan. We hebben al heel veel geleerd en gedaan.

Er staat ons nog een leuke week te wachten: zo vieren we maandag de verjaardag van juf Anita. De kinderen mogen verkleed komen en hoeven een boterham minder mee te nemen. We gaan nog lekker verder met de schrijfwedstrijd van de Kinderboekenweek en mogen daar een spannend verhaal van Corien Oranje afschrijven... gaaf toch?! En we sluiten het eind van de week gezellig af, want we hebben

donderdag een spelletjesmiddag met opa's en oma's. Daar gaan we genieten van samen spelletjes spelen, ook de spellen die we zelf gemaakt hebben.

*Groetjes van alle kanjers van groep 6b, juf Anita en juf Karin*

### **Groep 7a**

De kinderboekenmaand is inmiddels bezig. Het thema dit jaar is Bibbers. Wij zijn ook allemaal een spannend verhaal aan het schrijven. Wel erg leuk, want we hebben eerst een stukje gehoord van een verhaal en daarna mochten we hem verder verzinnen. Het is voor een schrijfwedstrijd, dus onze verhalen sturen we op en misschien zit er wel een winnend verhaal bij! Woensdag hebben we gezellig diierendag gevierd. We deden een bijbelquiz waarbij alle vragen over dieren gingen. We hebben een spel gedaan waarbij 3 kinderen voorin de klas moesten zitten met hun rug naar ons toe. Vervolgens deden we om de beurt een dierengeluid en de kinderen vooraan moesten raden wie het geluid maakte. Na de vakantie hebben we elke dag een boekbespreking. De meeste van ons zijn er thuis al mee bezig. Ook hebben we in november op school een voorleeswedstrijd. Velen van ons gaan daaraan meedoen. Uit onze klas komt een winnaar en die neemt het dan op tegen de winnaars van groep 7a, 8a en 8b. Voorlopig staat dus alles in het teken van boeken!

Schrijfkoninginnen waren Nura en Anna

*Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert*

### **Groep 7b**

Het was een fantastisch week in Roemenië (zie het stukje ook elders in het Wegwijzertje), maar het is ook heerlijk om weer terug te zijn en weer lekker in de klas bezig te zijn. We zijn weer lekker hard met van alles en nog wat bezig. Met thema zijn we druk aan het onderzoeken en in het kader van de kinderboekenmaand schrijven we een spannend verhaal. Hier wordt heel hard aan gewerkt. Gelukkig hadden we woensdag dan ook even geen internet, zodat pen en papier er weer flink aan moesten geloven.. ;-) Met Levend water hebben we de rechters achter ons gelaten en gaan we de komende tijd heel veel leren over verschillende profeten, zoals Elisa en Elia en met spelling zijn we hard aan het oefenen om werkwoordspelling ook goed onder de knie te krijgen.

Nog een weekje en dan mogen we even bijkomen van de eerste 8 weken in groep 7. De tijd vliegt alweer voorbij.

De schrijfkanjer van deze week is Daniëlle.

*Groetjes van groep 7b en meester Nawijn*

### **Groep 8b**

We proberen hard aan het werk te zijn, maar het internet doet al de hele week vervelend. Dan zie je pas hoe afhankelijk je bent van het internet. We hebben natuurlijk wel wat gedaan. Alleen dan meer op werkbladen. Ondertussen zijn we ook met de drempeltoets bezig. Dit is een toets om te kijken wat we nog moeten leren voor we naar de middelbare school gaan. Daar kun je niet voor leren, maar die proberen we dan zo goed mogelijk te maken en dan kunnen we daarna kijken welke kinderen op welke vakken nog extra hulp nodig hebben dit jaar.

Gisteren waren de kinderen lekker een dagje vrij. De leerkrachten hebben gestaakt. We hebben het natuurlijk wel even over staken gehad in de klas. De meeste kinderen dachten dat er alleen gestaakt werd, omdat de leerkrachten meer salaris willen. We hebben besproken dat wij het vooral belangrijk vinden dat er meer geld naar scholen gaan, zodat we kinderen in de klas beter kunnen helpen. We willen graag dat zoveel mogelijk kinderen op een 'gewone' basisschool blijven zitten, maar dan hebben we soms wel extra hulp nodig en daar is geld voor nodig.

Het huiswerk wordt door veel kinderen wel ingeleverd, maar we merken in groep 8 toch ook nog wel dat kinderen het niet hebben gemaakt of geleerd. We willen daar echt streng op zijn. Dus de afspraak is 1 keer vergeten kan gebeuren, maar daarna moet je het na schooltijd maken. Soms is er natuurlijk een hele

goede reden waardoor het huiswerk niet gemaakt of geleerd kon worden. Dan moeten kinderen even een briefje mee van thuis. Soms waren de kinderen op de dag dat het huiswerk werd meegegeven ziek, maar dan wordt het altijd op hun tafel gelegd. Dit is dus geen reden om je huiswerk niet in te leveren. Op het bord staat ook altijd wat de kinderen moeten maken en leren, dus het is erg handig als de kinderen dit overnemen in hun agenda. Er klopt niet altijd wat in het Wegwijzertje staat, omdat er nog weleens wat veranderd in de planning. We proberen de kinderen met dit 'strengere' beleid voor te bereiden op de middelbare school en ze zelf verantwoordelijk te maken voor hun huiswerk.

Woensdag was het dierendag. Als verrassing kwam de moeder van Adino even de klas in met een aantal kuikentjes. Dit was wel heel leuk. De kinderen mochten het even vasthouden en aaien. Een leuke afleiding tussen het werken door!

De spreekbeurten zijn inmiddels ook ingepland. Sommige kinderen hebben al een onderwerp anderen nog niet. Sommige kinderen hadden er al weer veel zin in en anderen weer niet. We zijn heel benieuwd naar de spreekbeurten. Erg leuk om altijd weer van alle kinderen te zien!

*Dit was het weer even voor nu! Groetjes uit groep 8b.*

## NATUURACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD



Locatie: 't Weetpunt, Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht



### Woensdagmiddag 18 Oktober van 14:30 – 16:00

Vruchten van de herfst zoeken, herfststukje maken  
Alle jeugd is welkom vanaf 8 jaar ben je jonger dan met begeleiding.



### Zaterdagmiddag 14 oktober 2017 van 13:00 – 15:00

Alle jeugd is welkom van af 8 jaar ben je jonger dan met begeleiding. Het thema is de wind. Je gaat van alles horen over de wind en natuurlijk ga je er ook mee werken.

