



# 't Wegwijzertje

## AGENDA

### 25 januari

Informatieavond voor belangstellende ouders

*Het volgende WW'tje verschijnt op 26 januari*

## LIED

### Week 3

- Jezus die langs, LB 47:1 (groep 5-8)

### Week 4

- Wie is als Hij, opwekking 345 (groep 1-8)

## VAN DE DIRECTIE

Een nieuw jaar is begonnen, 2018! Het team wenst u allemaal een goed en gezegend jaar. Bij alles wat er gebeurt, is God aanwezig. En niet alleen aanwezig, nee, Hij heeft alles in Zijn hand. Hij bestuurt en weet wat er nodig is om toe te werken naar de Wederkomst, naar Zijn Koninkrijk.

Na twee weken vakantie moet iedereen weer even wennen aan school, aan de groep en daar wordt dan ook weer wat extra aandacht aan gegeven.

We merken ook dat er veel zieken zijn, er gaat griep rond. We wensen iedereen beterschap. Er zijn weer regelmatig luizenproblemen, wilt u uw kind steeds checken?!

Volgende week starten de toetsweken. Met deze toetsen kunnen we zien of het onderwijs op school en in de groepen op niveau is. Sommige kinderen vinden dit heel spannend, dat is jammer, want een kind is zoveel meer dan alleen de uitkomst van een toets. Na het analyseren van de toetsen bekijken we opvallende dingen en zoeken naar de oorzaak ervan, dan kijken we naar het hele kind. Wilt u thuis ook proberen de druk wat weg te nemen?

Hebt u het nieuwe duikelrek op het van Karnebeekpad al gezien? Er wordt enthousiast op gespeeld. We zijn blij dat we met het geld van verschillende acties zo'n mooi toestel hebben mogen neerzetten.

Binnenkort is er weer een informatieavond voor nieuwe, geïnteresseerde ouders. Mocht u mensen kennen die op zoek zijn naar een school voor hun kinderen, geeft u hen dan gerust de uitnodiging die bij dit wegwijzertje is meegestuurd. We hopen op een mooie avond!



## ALGEMEEN

### Wilt u ambassadeur zijn voor De Wegwijzer...?

#### Informatieavonden voor belangstellende ouders

Op 25 januari en 6 februari zijn er avonden op het Hoofdland voor ouders die belangstelling hebben voor De Wegwijzer. Misschien wordt hun kind binnenkort 4 of denken ze wel eens aan overstappen bijvoorbeeld vanwege de identiteit van de huidige school.

Op deze avonden vertellen we over de identiteit van onze school en hoe we het onderwijs vormgeven. We gaan met de ouders in gesprek over de vragen die zijn zelf hebben en natuurlijk kan er in alle lokalen gekeken worden. In november hebben we ook al zo'n avond gehad, waarbij we veel belangstellende ouders mochten ontmoeten.

De beste manier om iets te vertellen over de school is via 'mond-op-mond reclame'. We willen u vragen of u mensen kent in uw buurt, gemeente, vrienden- of kennissenkring, familie etc voor wie deze avonden een mooie manier zouden zijn kennis te maken met onze school. Wilt u hen hierop attenderen?

Kunnen ouders niet op deze avonden, dan mag u ze laten weten dat ze natuurlijk ook altijd welkom zijn op een ander moment voor een kennismakingsgesprek.

In de bijlagen is de poster voor deze avonden mee gestuurd. Stuurt u deze gerust door! Ook zijn er flyers te krijgen op school voor als u die uit wilt delen.

*Wilt u zo ambassadeur zijn voor de Wegwijzer? Onze dank!*

### Verhuisd

Familie Rademaker (Jan & Alette, Jasmijn, Bente, Ralph en Chris) is verhuisd. Het nieuwe adres is per 27 januari: Steenbakkersstraat 5, 3342 BT Hendrik-Ido-Ambacht. Het telefoonnummer is: 078 - 6188880.

## UIT DE GROEPEN

### Groep A

Allereerst wens ik u als ouders voor zover ik dat nog niet gedaan heb een gezegend nieuw jaar toe. Ik hoop op een verdergaande goede samenwerking tussen ons als leerkracht en ouders.

Dat begon al meteen goed afgelopen dinsdag toen we gezamenlijk een kleine excursie naar de GAMMA hadden. We wilden de kinderen alvast laten kennismaken met het assortiment van een bouwmarkt voordat we daadwerkelijk zelf gaan klussen. Gewapend met een foto-speurtocht gingen ze op zoek tussen al die hoge rekken boordevol met spullen. Tussendoor namen we nog een kijkje in de zagerij en we gingen terug naar school met een mond vol klusdrop. Een leuk en leerzaam uitstapje, zo dichtbij school!

Wat is nu de bedoeling van dit klusthema? Het is allereerst een stukje bewustwording hoe het interieur van onze huizen en andere gebouwen eruit ziet. Welke kleuren zijn gebruikt, zit er behang op de muur en wat ligt op de vloer : stoffen vloerbedekking, planken, tegels of nog iets anders? We leren materialen te onderscheiden en natuurlijk weer een heleboel nieuwe of bijna-nieuwe woorden. Deze week waren dat o.a. : de schilder, de timmerman, de behanger en de stoffeerder.

En we willen ook daadwerkelijk aan de slag : hoe schilder je een deur of raamkozijn? En behangen, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe maak je een vlakke vloerbedekking? Het is zowel spel als werkelijkheid, want we hebben intussen onze huishoek al helemaal leeggehaald en gaan nu met grote kartonnen wanden, deuren en ramen fabriceren en daarna bewerken. Dat wordt echt een meerwekenplan, we

hebben er zin in!

Deze week vierden we de verjaardag van Emily. Ze is nu ook 5 jaar en ze trakteerde op (nep)ijssjes, heerlijk!

Met de Bijbelvertellingen hebben we de geschiedenis van de koningen uit het Oude Testament weer opgepakt. De verhalen gingen deze week over de wijze en rijke koning Salomo en de bouw van de tempel, het huis van God.

Volgende week komt Veerle van Stenis uit Papendrecht bij ons in de groep wennen. Welkom, Veerle! Gezellig, weer een nieuw meisje erbij!

*Groet van Ada de Wolf*

## Groep B

Wat fijn om iedereen uitgerust en gezond weer terug te zien na de vakantie. We zijn nu met 18 kinderen want Milou is er gezellig bijgekomen.

We zijn met een nieuw thema begonnen, klus je mee? We hebben een begin gemaakt om van een schoenendoos een huis te gaan maken. We hebben er ramen en een deur opgetekend en die uitgeprikt. Dat was een heel werk maar wat heeft iedereen goed zijn best gedaan. De komende weken gaan we er verder mee aan de slag.

Juf Rianne en juf Yvonne zijn donderdagmiddag aan de slag gegaan met de grote doos van Ahren.

Maandag kunnen de kinderen ermee aan de slag. De kinderen gaan een plan bedenken wat er allemaal moet gebeuren in dit huis en dan... aan de slag! Dat gaat vast mooi worden.

Over een paar weken willen we ook tafeltjes e.d. gaan timmeren. Dus heeft u restjes hout die we daarvoor kunnen gebruiken, hamers, kleine zaagjes, een nijptang, spijkers etc. dan houden we ons graag aanbevolen. Is er ook een handige klusvader(opa)of moeder(oma) die ons wat wil laten zien in de klas? Verven, timmeren, behangen of iets met leidingen maken? We horen het graag van u.

Woensdag waren we op bezoek bij de Gamma. Aan de hand van een speurtocht hebben we allerlei dingen gezocht in de bouwmarkt. Wat hebben ze daar veel spullen...

Deze week gingen de Bijbelverhalen over koning Salomo. Wat een prachtige verhalen. We hebben ook het lied Samen gezongen. Kijk daar, een metselaar. Dat past goed bij ons thema.

De letter is h is de nieuwe letter die we leren en met de cijfers zijn we al weer bij de 9! Komende week gaan we daar verder mee.

Weer een goede start van het nieuwe jaar!

*Hartelijke groet, Juf Rianne en juf Yvonne*

## Groep C

Wat fijn om elkaar allemaal weer te zien na de vakantie! We wensen u Gods Zegen toe voor het nieuwe jaar en zien er naar uit om samen met u als ouders weer verder op te trekken in de begeleiding van uw kinderen.

Ook zijn we gestart met ons nieuwe thema: klussen in huis. We hadden gelijk deze week al een uitstapje naar de Gamma. Hier moesten we op zoek naar klusspullen.

Voor ons nieuwe thema kunnen we de volgende spullen goed gebruiken: Restjes van behang, behangplaksel, vloerbedekking, gordijnen, laminaat, kleine tegels. Als u hier thuis nog wat van hebt liggen en kwijt wilt dan horen we dat graag!

Afgelopen woensdag is Daan komen wennen. Hij wordt zaterdag 4 jaar en komt dan vanaf volgende week bij ons in de klas. Van harte Welkom lieve Daan! We hopen dat je snel gewend mag zijn.

Met de Bijbelverhalen stond deze week de wijsheid en de tempelbouw van Koning Salomo centraal. De koningin van Scheba was zeer onder de indruk van alle rijkdom en wijsheid van Salomo.

Wij mochten horen en leren bij dit verhaal dat als je God kent dat je dan pas echt rijk bent.

*Groetjes van ons allemaal en tot de volgende keer. Van alle kinderen van groep c en hun juffen.*

## Groep D

Allereerst voor jullie allemaal Gods zegen voor het nieuwe jaar! Na een goede en fijne vakantie mochten we maandag weer beginnen. Natuurlijk was er weer heel veel te vertellen. De kleuters hebben genoten van de vakantie en van het leuke dingen doen. Samen hebben we nog even gepraat over het Kerstfeest en de jaarwisseling. In de groep hebben we zelf mooie vuurpijlen gemaakt waarmee we 2018 hebben ingeluid. Ook hadden we zelfs "oliebollen" om het zo samen ook nog even te vieren! Het was fijn om allemaal weer op school te zijn!

Ook zieke vriendjes (waterpokken) waren weer present. Jesse is jarig geweest in de vakantie en hij mag nu ook iedere dag op school komen. Fijn dat jij er nu ook bent Jesse! Zelfs juf Grietje is dinsdagmiddag even geweest! Dat was echt superfijn! De juf kan (mag) nog niet komen werken, maar af en toe komt ze al wel op school om spelletjes te doen met een kind of om dingen een keertje extra te oefenen. En zomaar even "één op één" gezellig kletsen met de juf is ook fijn :)

Inmiddels zijn we gestart met ons nieuwe thema: "Klus je ook mee?" We hebben al veel spulletjes gekregen voor onze klushoek. Behang hebben we genoeg maar stukjes vloerbedekking, gordijnstof, kwasten, gereedschap, lege verfblikken, folders van Karwei/Gamma/Hornbach zijn nog welkom! Dinsdag hebben we ons uitje naar de "Gamma". Daar mogen we een speurtocht doen en allerlei klusmateriaal opzoeken. We hebben er zin in! Fijn dat er genoeg ouders zijn die met ons mee willen gaan.

*Groetjes van alle klussers uit de dierengroep, juf Rianne en Annemieke en natuurlijk ook van juf Grietje!!*

## Groep E

Na een heerlijk vakantie zijn we alweer druk van start gegaan met ons nieuwe thema. We gaan klussen! Woensdag mochten we naar de bouwmarkt en we hebben daar van alles gezien. We mochten zelfs even kijken bij de grote zaagmachine. Ook deden we een speurtocht en zo hebben we heel veel materialen gezien die in een bouwmarkt te koop zijn. Bedankt aan alle ouders die gereden hebben! Inmiddels is er ook al veel meegebracht, leuk! We hebben gekeken wat de behanger, stoffeerder, schilder en timmerman gebruikt. De huishoek is inmiddels leeg en staat klaar om geveerd en behangen te worden. Heeft iemand nog een grote roller liggen die we mogen lenen. Ook zijn we op zoek naar een deurklink, want de deur is nu een beetje lastig open te maken. We hebben wat filmpjes gekeken van buurman en buurman die aan t klussen waren en dat gaat niet heel goed. Zo komen we zelf op ideeën hoe het wel moet. Kinderen ontdekken wel dat we goed moeten meten. En dat we goed moeten opletten. Ook moeten we goed nadenken wat we eerst gaan doen en wat erna. We gaan weer veel leren en ervaren dit thema. Ahuvia en Bo zijn deze week begonnen in onze klas. We hebben nu 19 kinderen in de klas. Ruben en Jens zijn allebei 5 geworden in de vakantie, gefeliciteerd! Volgende week donderdag ben ik vanaf half 11 naar een cursus en zal juf Renée mij vervangen. Na de vakantie zijn we weer gestart met de verhalen uit de Bijbel over koning Salomo. Een heel fijn weekend!

*Hartelijke groeten, juf Swanice*

## Groep 3a

Beste ouders van groep 3a,

Deze week zijn we allemaal weer fris van start gegaan. De kinderen moesten wel weer even wennen aan het schoolritme, maar dit hebben ze snel opgepakt. We hebben deze week vooral veel geoefend met het lezen op tempo en met de verhaaltjessommen. Dit met het oog op de naderende cito. Ook hebben we een start gemaakt met het thema: bouwen in Afrika. De kinderen zijn enorm enthousiast en hebben vragen bedacht bij dit thema. Daarnaast mochten de kinderen een gebouw maken van suikerklontjes. Hier zijn ze enthousiast mee aan de slag gegaan. Ook hebben ze een tekening mogen maken bij dit gebouw. Komende week zullen we ook gaan beginnen met het maken van de hoek in de hal.

*Groetjes juf Tamara*

### Groep 4b

Beste ouders,

Het jaar is alweer volop gestart maar we willen jullie vanaf deze plek graag nog Gods Zegen voor het nieuwe jaar wensen!

In de klas zijn we gestart met het nieuwe thema: wij worden makelaar! De kinderen mogen spullen meenemen die hiermee te maken hebben.

Volgende week en de week erop staan in het teken van Citotoetsen.

Met de gymles hebben we 4 onderdelen geoefend.

Deze week was de oefenweek voor ons nieuwe taakspel. We hebben teams gevormd, een naam bedacht, onze groepsposter versierd en 3x geoefend. Dat ging al heel goed! Knap van onze kanjers! Volgende week starten we echt.

Voor de vakantie is er huiswerk meegegeven voor mediawijsheid. We hebben al een hoop opdrachten terug gekregen: leuk om te lezen! Volgende week donderdag is de uiterste inleverdatum. Dan gaan we verder met de 2e les.

*Hartelijke groet van juf Hanneke en juf Wendy*

### Groep 6a

We zijn weer lekker van start gegaan en zijn begonnen met het nieuwe thema: ik hou van Holland. Elk groepje gaat een provincie vertegenwoordigen, waar nog veel onderzoek naar gedaan moet worden. Vanaf volgende week beginnen de CITO toetsen en we zijn er klaar voor! Vandaag wordt de eerste start gemaakt voor het werkstuk. Ze krijgen les over hoe je dit moet aanpakken. Ook zit bij de huiswerkbijlage een stappenplan zodat het ook voor jullie als ouders duidelijk is wat er van ze verwacht wordt. Er zit een format bij, dit kunnen kinderen gebruiken als ze dit makkelijk vinden, het hoeft niet. Er zit ook een planning bij, de kinderen leveren elke keer een stukje in, zodat het overzichtelijk blijft. Dit bespreken we elke week kort en aan het einde krijgen ze een cijfer. Stap 1 moeten ze volgende week inleveren, een onderwerp en vragen, hier gaan we in de les al mee aan de slag.

*Groeten, juf Marlies en juf Suzan*

### Groep 6b

Hallo allemaal,

Allereerst allemaal Gods zegen voor 2018! Na twee weken vakantie zijn we weer gestart met elkaar. We zijn met de Bijbelverhalen verder gegaan waar we voor kerst gebleven waren: bij Nehemia. mooi om te zien hoe God zijn leven leidt en hoe Nehemia het volk leidt en ze samen Jeruzalem herbouwen en weer naar Gods woord gaan leven.

Met thema gaan we ons in ons eigen land verdiepen. Het thema heet dan ook: "ik hou van Holland" ... en we zijn maandag begonnen met een spelshow met allerlei vragen over Nederland. Dat was erg leuk en leerzaam en ook wel spannend. Er zijn nu twee en drietallen gemaakt en die gaan zich verdiepen in een provincie (we hebben dus 12 groepjes). We gaan onderzoek doen naar de provincie. We hebben al gebrainstormd over wat we allemaal zouden willen weten over de provincie. Zoals: Wat is er allemaal te doen? Hoe ziet het landschap in de provincie eruit? Hoeveel mensen wonen er? Hoe groot is het? Heeft de provincie iets speciaals te eten? enz. We gaan onze eigen provincie namaken en gebruiken daar onze creativiteit maar ook onze rekenkennis bij: schaal, legenda, kaartlezen. Met die vaardigheden hebben we van de week ook nog gewerkt in de rekenles. Ze komen volgende week ook goed van pas, als we gaan starten met de cito's.

*Groetjes van juf Karin en alle kanjers van groep 6b*

## Groep 7a

Heel fijn dat we maandag weer compleet waren in de klas! Ook Silvian was er weer bij na een aantal weken van afwezigheid. Dankbaar ook dat we allemaal een goede vakantie hebben gehad. We zijn weer heerlijk van start gegaan met een nieuwe gast in onze klas; juf Mariëlle de Wit. Zij zal tot de meivakantie elke maandag en dinsdag bij ons in de klas zijn. Zij zit in de 1e klas van de PABO in Zwolle en zal dus ook zo nu en dan lessen geven. Wij vinden het erg leuk dat juf Mariëlle zo lang bij ons komt. Maandag zijn we gestart met ons nieuwe thema; We gaan op Wintersport! Met crea zijn we bezig met een werkstuk daarover. Ook zoeken we wintersportgebieden op en kijken wat je daar allemaal kunt doen voor welke prijs. Daar maken we een presentatie van. Volgende week starten we met het maken van een werkstuk. Het onderwerp mogen we zelf kiezen en op een schema die we hebben gekregen staat wanneer we wat moeten laten zien aan de meester.

- Zonnetje van de klas is Niels
- Schrijfkoning is Jochem

*Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert*

## Groep 7b

Allereerst wil ik iedereen Gods zegen voor het nieuwe jaar wensen.

We zijn na twee heerlijke weken vakantie weer vol nieuwe energie begonnen. We mochten gelijk flink aan de bak, want deze week stond er gelijk een rekentoets en een taaltoets op het programma. Ook de komende weken is het stevig doorwerken met de toetsen voor de wintersignalering. Ook zijn we begonnen aan ons nieuwe thema: "We gaan op wintersport", waarin we op onderzoek gaan naar het klimaat in de wintersportgebieden, andere klimaten, bergen en rivieren, hoe we er komen en wat we er allemaal kunnen doen.

Donderdag zijn we met elkaar naar de bieb geweest. We mochten onze leesboeken weer omruilen en hebben weer een nieuwe voorraad leesvoer gehaald.

*Groetjes van groep 7b en meester Nawijn*

## Groep 8b

Allereerst een heel gelukkig 2018 toegewenst en Gods zegen voor dit nieuwe jaar. We zijn weer van start. We hebben eerst gezellig gekletst over de vakantie. Leuk om alle verhalen te horen en fijn dat iedereen een goede vakantie heeft gehad.

Er komen wat drukke weken aan. Natuurlijk gaan we gewoon hard werken, maar vanaf volgende week beginnen we met de midden cito toetsen. Dit zijn gewoon de halfjaarlijkse toetsen om te kijken hoe we er nu voor staan. Het zijn er wel veel in groep 8, dus ik heb ook tegen de kinderen gezegd dat ze lekker op tijd naar bed moeten gaan;).

Verder zijn we begonnen met het thema: 'Help ik ga op vakantie.' We krijgen allerlei lessen over klimaten. Daarnaast gaan we een reisgids maken over een land. Het is de bedoeling dat we met 5000 euro een reis gaan plannen en die planning ook opschrijven en dat we informatie verzamelen over het gekozen land. Uiteindelijk willen we dan een vakantiebeurs houden. Alle ouders en opa's en oma's en tantes en ooms zijn van harte welkom om te komen kijken naar onze reisgidsen op vrijdag 9 februari om 14 uur. Wij zijn dus al druk met de voorbereidingen en vinden het een superleuke opdracht.

*Dit was het even voor nu. Groetjes uit groep 8b.*