



# 't Wegwijzertje

## LIED VAN DE WEEK

- **Week 11**  
'Maria kwam bij het graf' (gr 1-4)
- **Week 12** Opwekking 614  
'Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem' (gr 5-8)

Het volgende WWtje verschijnt op 24 maart

## VAN DE DIRECTIE

### Vertrek directeur

Beste ouder(s), verzorger(s),

Dit jaar ben ik vol enthousiasme gestart als directeur op De Wegwijzer en De Driemaster.

Twee mooie scholen met een fijn team!

Toch heb ik het besluit genomen een andere weg in te slaan. Ik ga mij volledig richten op het ondernemerschap. Directeur zijn van twee scholen valt daarmee niet te combineren. Om ruimte te maken om met een nieuwe directeur de ingezette koers vorm te geven zal ik per 01-04-2017 vertrekken.

Ik wil u, de leerlingen, het team en GPOWN bedanken voor het vertrouwen en voor de afgelopen periode. De bevoegenheid, de liefde voor kinderen, de passie en betrokkenheid heb ik als heel positief ervaren. Onze wegen gaan scheiden maar wel in het geloof dat God ons niet verlaat.

Daarom wens ik u, de kinderen, de scholen en GPOWN van harte Gods zegen toe.

Met vriendelijke groet, Arco Grisnigt

\*\*\*\*\*

### Biddag

Woensdag was het biddag. In de klassen is met de kinderen gesproken over wat biddag is. Prachtig dat we met kinderen in gesprek mogen over hoe je zelf en samen mag praten met de Schepper van hemel en aarde! Kinderen kunnen zelf, ook in de eerste groepen al, heel goed bedenken waarvoor ze kunnen bidden, wat ze aan God kunnen vertellen, wat ze mogen vragen aan Hem. In sommige groepen is daarover gesproken aan de hand van het 'vijf-vinger-gebed'. Elke vinger staat voor een onderdeel van het gebed, makkelijk te onthouden!



**Duim**

**Wijsvinger**

**Middelvinger**

**Ringvinger**

**Pink**

**Danken**

bidden voor de **W**ereld om ons heen

bidden voor **M**ijzelf

bidden om **R**einiging = vergeving van zonden

**P**rijzen, dat is aan God vertellen hoe fantastisch je Hem vindt

## Open Dag: hulp gezocht!

Woensdag 19 april organiseren we een Open Dag op De Wegwijzer. We willen de school, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang opstellen voor (nieuwe) ouders en belangstellenden. Dit wordt de eerste Open Dag in de geschiedenis van De Wegwijzer! We willen graag iedereen die hiervoor belangstelling zou kunnen hebben bereiken in het voedingsgebied van onze school. Daar hebben we u voor nodig! Hoe willen we deze dag onder de aandacht brengen?

- We zijn op zoek naar een contactpersoon van elke kerk die in zijn/ haar kerk posters wil ophangen, een stukje wil plaatsen in het mededelingenblad of op een beamer.
- We willen een persbericht plaatsen in verschillende huis-aan-huiskrantjes. Wie kan dat voor ons schrijven en kranten aanschrijven?
- We willen flyers maken en die onder ouders verspreiden zodat zij die kunnen geven aan mensen in hun buurt die belangstelling zouden kunnen hebben voor De Wegwijzer.
- We willen posters ophangen in enkele bibliotheken, zwembad, winkels... Wie wil dat uitzoeken en regelen?
- Op onze site en op Facebook plaatsen we uitnodigingen. Wilt u die delen?

Wellicht zijn er nog meer ideeën, we horen het graag. Vind u het leuk om hieraan mee te werken, meldt u dan bij Karin van Bruggen ([k.vbruggen@gpown.nl](mailto:k.vbruggen@gpown.nl)).

## Invalpoule van De Wegwijzer...iets voor u?

U hebt vast gemerkt dat het af en toe heel lastig is om vervanging te vinden bij ziekte van leerkrachten of als zij bijscholingsdagen hebben. Verschillende klassen hebben vrij gekregen of groepen zijn samengevoegd. Op GPO-WN niveau wordt hierin ook naar oplossingen gezocht, door een gezamenlijke invalpoule te regelen, maar ook die biedt vaak weinig soelaas.

Daarom willen we ouders die in het bezit zijn van een PABO-diploma vragen of zij zich beschikbaar zouden willen stellen voor de invalpoule van De Wegwijzer. Wellicht werkt u enkele dagen in de week op een andere school en zou u, in geval van nood, wel een dag op De Wegwijzer willen en kunnen werken. Wij gaan hierover graag met u in gesprek om de mogelijkheden samen te bekijken. Iets voor u? Kom met uw CV naar één van de teamleiders: Annelies Brik ([a.brik@gpown.nl](mailto:a.brik@gpown.nl)) of Karin van Bruggen ([k.vbruggen@gpown.nl](mailto:k.vbruggen@gpown.nl)).

## Lerende leerkrachten

Deze week is er niet alleen door de kinderen veel geleerd, ook de volwassenen in de school leren elke dag heel veel door de inbreng van de kinderen. Deze week waren er nog extra leermomenten: woensdagmiddag was er op het Hoofdland een cursus over motoriek. Het baby-, peuter- en kleuterbrein geeft een schat aan inzichten over de ontwikkeling van het jonge kind. In geen enkele levensfase gaat het zo snel gaat als tussen 0 en 7 jaar. De rol van de leerkracht is daarbij van cruciaal belang. Weten waarom en hoe we invloed hebben op het kindere brein maakt alert en geeft de mogelijkheid om professioneel te handelen. In deze cursus krijgen de leerkrachten op een compacte manier de belangrijkste kennis aangereikt over de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Ze krijgen inzicht in de relatie tussen motorische ontwikkeling (grote en kleine motoriek) en andere ontwikkelingsgebieden. Er wordt ook veel materiaal aangereikt en de leerkrachten oefenen ook zelf met allerlei motorische oefeningen die ze in de klas kunnen inzetten. Er volgen nog 2 bijeenkomsten.

En donderdagmiddag hadden we de studiemiddag. Als team hoorden we het bericht van het vertrek van Arco, per 1 april. Dat verraste! Hij heeft ons zijn keuze hiervoor uitgelegd en we willen hem als MT en team Gods zegen toewensen bij deze stap.

Hierna zijn we bezig geweest met schoolontwikkeling naar aanleiding van wat Arco de afgelopen tijd had opgemerkt binnen de school. We hebben besproken wat we daarvan herkennen en willen aanpakken en we hebben afgesproken dat we daar samen mee verder gaan.

Daarnaast hebben de samen de resultaten bekeken en besproken van de afgelopen wintersignalering. Waar zijn we tevreden mee en willen we vasthouden en wat willen we de komende tijd versterken, ook op schoolniveau?

*Namens het management, Karin van Bruggen*

### Oproep voor extra mensen voor groep 9

We brengen graag de bijlage onder uw aandacht waarin we mensen vragen om ons te komen helpen met groep 9...

## UIT DE GROEPEN

### Groep A

Na een heerlijke week vrij zijn we weer aan de slag gegaan. Met een heel inspirerend thema: kastelen, ridders en jonkvrouwen. Het spreekt meteen tot de verbeelding van de kinderen (én de juf!). We zijn een deel van onze klas aan het ombouwen tot een groot kasteel, waarin jonkvrouwen gezellig bezig kunnen zijn in hun woonkamer en de ridders zich voorbereiden op de jacht door ridderspelen te doen: het gaat vooral om goed te leren mikken. Er komen al attributen binnen van kinderen thuis, we hebben al zelfgemaakte stokpaarden en handspiegels voor de dames, knikkers van klei voor de ridderspeltjes. En zo gaan we nog een poosje door: spullen maken tot het kasteel geopend kan worden en we er echt in kunnen gaan spelen.

We hebben nu twee nieuwe leerlingen in de groep: Lotte Nelisse en Xavi Haas. Fijn dat jullie nu ook bij onze groep horen! We hebben er ook weer een 5-jarige bij, dat is Damian; hij was jarig in de vakantie, gefeliciteerd! De Bijbelvertellingen stonden deze week in het teken van biddag, dus verhalen waar het gebed een centrale plaats inneemt: Petrus' bevrijding uit de gevangenis en koning Hizkia's ziekte en genezing. Volgende week gaan we weer verder met de vertellingen over Jezus op aarde.

*Groet van Ada de Wolf*



## Groep B

Deze week stonden de Bijbelverhalen in het teken van bidden. Woensdag was het biddag en hebben we stil gestaan bij de verschillende onderdelen van het gebed, m.b.v. een hand met verschillende kleuren vingers. Zo stond de duim voor: God is goed. Daarbij hebben we dingen bedacht die je tegen God kan zeggen om Hem te prijzen. Verder waren de onderdelen: vergeving vragen, danken, bidden voor..... en bidden voor ik. Soms was het nog best lastig waar nu wat bij hoort, maar we hebben verschillende dingen bedacht en de briefjes in de gekleurde envelopjes gedaan. Als we de komende tijd nieuwe dingen bedenken, kunnen die ook opgeschreven en in het juiste envelopje.

We zijn ook zeer enthousiast begonnen met het nieuwe thema: kastelen, ridders en jonkvrouwen. We hebben er al veel over praat, gelezen en gezien. Ook zijn we begonnen met het maken van het grote kasteel om in te spelen in de themahoek. Erg leuk dat de kinderen ook echt dingen bedenken die we nog moeten maken. Zo hadden we het erover gehad dat er geen stroom was in het kasteel, maar op een filmpje zagen we wel een lamp. Dat bleek een lamp met kaarsen te zijn(kroonluchter). Dat was toen ook een van de belangrijkste dingen die moest worden gemaakt.

In de bouwhoek worden kastelen gemaakt en ook met de kleine blokjes en de kleine riddertjes wordt heerlijk gespeeld. De jonkvrouwen hebben hun jurk versierd en de ridders zijn nog bezig met hun riddertuniek. We hebben er ook een nieuwe jonkvrouw bij: Elske kwam woensdag een dagje wennen en vanaf volgende week komt ze elke dag. Welkom, Elske.

Deze week was het ook nog feest in de klas: Ahren is 5 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd.

Juf Yvonne heeft deze week weer met verschillende kinderen een spelletje gedaan. Dat vinden we allemaal erg leuk en eigenlijk willen we gewoon allemaal tegelijk. Gelukkig komt iedereen een keer aan de beurt. Onze jonkvrouwenjurken hangen netjes op een hangertje en kunnen we goed zien, maar onze ridderkieren liggen gewoon op een stapel. Dat is best lastig zoeken. Heel graag zouden we die ook op willen hangen. Wie heeft er nog wat kledinghangers voor ons te leen?

*Hartelijke groeten van alle ridders, jonkvrouwen en juffen*



## Groep C

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met ons nieuwe thema!

Stoere ridders, kastelen, jonkvrouwen en prinsessen. Het spreekt erg tot onze verbeelding. We kunnen al een kasteel tekenen en plakken en daar zijn we best trots op. We leerden deze week de letter r van ridder. De Bijbelverhalen gingen deze week over bidden. We hebben het verhaal van Petrus in de gevangenis en de genezing van koning Hizkia verteld. Als voorbereiding op het gesprek woensdag n.a.v. de biddag. We hebben gepraat over wat bidden is en voor wie en wat we allemaal kunnen bidden. Maar bovenal mogen we met ons bidden God prijzen en danken!

Een hartelijk welkom voor 2 nieuwe meisjes in onze klas: Femke en Emma. Fijn dat jullie er zijn! We hopen dat jullie snel gewend zullen zijn bij ons in de groep. Ook juf Tjitske is weer helemaal beter en terug bij ons in de klas. Fijn! Gisteren vierde Finn zijn 5e verjaardag. Van harte gefeliciteerd!  
*Groetjes van ons allemaal!*

### Groep E



Na een heerlijke week vakantie zijn we maandag begonnen met het nieuwe thema. We hebben al een aantal boeken gelezen en bekeken. Een filmpje en een liedje geleerd. Het is een leuk thema en de kinderen reageren enthousiast. Ook al hebben we wat vragen bedacht.

Op maandag 20 maart gaan we naar een echt kasteel. Ondertussen zijn we in de klas al begonnen met het maken van de muur. En de torens van dozen. We leren woorden die met het kasteel te maken hebben.

De klas is veranderd en we bedenken verder over allerlei dingen die we kunnen maken.

Op woensdag was het biddag en hebben we stilgestaan bij het thema bidden. Het was mooi om te zien dat de kinderen bij alle verschillende onderdelen van het gebed inbreng hadden. De komende weken gaan we er mee verder.

Volgende week gaan we vooral bezig met het verschil tussen de ridders en de jonkvrouwen.

Mocht u thuis nog materiaal hebben wat we kunnen gebruiken dan mag dat mee naar school. Het onderdeel vechten gaan we zo min mogelijk benadrukken. Wie heeft thuis een spel? (ballen op klittenband gooien/ veilig pijl en boogspel oid.)

*Met vriendelijke groet, Swanice Meems*

### Groep 3a

Beste ouders van groep 3a,

Deze week zijn we weer rustig van start gegaan. We werken nu over 'het theater'. Op maandag hebben de kinderen beroepen uitgebeeld en een toneelstuk bedacht. Dit ging al erg goed. Een aantal kinderen gaan ook een echt toneelstuk voorbereiden de komende tijd. Uiteindelijk zullen ze dit toneelstuk aan de klas gaan laten zien. Volgende week vrijdag 17 maart wil ik het tweede hoofdstuk van Wonderlijk Gemaakt bespreken met de kinderen. Het gaat over de komst van een baby. Wilt u dit met uw kind voorbereiden? De kinderen mogen een foto meenemen van toen ze nog klein waren.

Met veilig leren lezen zijn we bijna aan het einde van kern 8. Komende week zullen we kern 8 gaan afronden. De woorden zijn nu al echt moeilijk geworden, zoals: kring en krent. Met rekenen hebben we best al moeilijke dingen. We oefenen met 'handig rekenen', waarbij de kinderen leren om een sommetje snel en handig op te lossen. Ook oefenen we met verhaaltjessommen.

*Groetjes juf Tamara*

### Groep 3b

Na een heerlijke week vakantie was het weer fijn om op school te zijn. Fijn dat de kinderen dat over het algemeen ook zo ervaren!

Wat ook heel fijn is, is dat het veel beter gaat met op tijd beginnen 's morgens. Er is nu meer tijd voor kinderen om te beginnen met lezen. Dit is zeker voor kinderen die meer moeite hebben met lezen erg

fijn. We beginnen de dag altijd met lezen. Kinderen die het lastig vinden komen dan bij de juf aan tafel, we lezen dan met elkaar een tekst. De hele week dezelfde, de kracht van herhaling is ook hier goed. De andere kinderen lezen in een eigen boekje.

We zijn begonnen aan een nieuw thema: het theater. Na dit thema gaan we het over kunst hebben. Waarschijnlijk zal het een beetje door elkaar heen lopen of in elkaar overvloeien. We hebben er heel veel zin in! Juf Annemiek heeft voor een toneelstukje over Kikker en de vreemdeling voor ons



vingerpoppetjes gehaakt. Ze zitten op het bord, superleuk zijn ze!

Het zitten in groepjes bevalt goed en ook zijn we deze week begonnen aan een taakkaart. Hierop kunnen de kinderen precies zien wat ze moeten doen. Dat is verschillend, want geen kind is gelijk. Zo zijn er nu 4 kinderen die een echt boek aan het schrijven zijn. Zij zijn leesknop en hebben hierin extra uitdaging. Het

wordt leuk wat ze doen!

Met de Bijbelverhalen zijn we nu bij Rechters. Een aantal kinderen waren erg onder de indruk van de vragen die Gideon had. "Als de Here ons helpt, waarom gebeuren er dan zulke vreselijke dingen?" Mooi om met kinderen te bespreken dat je vragen mag hebben naar God. Dat we Hem niet altijd begrijpen en dat het soms ook voor ons best lastig is om te zien dat er zoveel nare dingen zijn. Maar we mogen er gelukkig op vertrouwen dat God echt bij ons is. Dat zagen we ook in deze verhalen!

*We wensen iedereen een fijn en gezegend weekend! Juf Hanneke en juf Karin*



### **De week van groep 4a**

Deze week zijn we weer gestart met een nieuwe regel waar we aan werken als klas. We werken aan hoe we ons gedragen als de juf iets uitlegt en over onze tafel. We willen ervoor zorgen dat onze tafels netjes zijn en blijven. We willen meer verantwoordelijk zijn voor het gedrag van elkaar. We helpen ons maatje bij de nieuwe regel. We hebben meerdere gebaren afgesproken. De regel hangt op de deur.

Verder zijn we met het thema in een tijdmachine gesprongen naar de tijd van de jagers en boeren. We hebben met houtskool een hunebed gemaakt. We hebben bij de leestekst hierover gelezen en foto's

gezien. In groep 5 gaan we hier nog meer over leren, dus deze periode behandelen we kort. Daarnaast waren we ook erg nieuwsgierig naar hoe het in de klas van vroeger eraan toe ging. Hier hebben we ook al kort wat over gehoord.

Bij biddag hebben we het gehad over tijd nemen voor God. Je mag aan God alles vertellen waar je mee zit. Ook voor anderen die ons gebed nodig hebben. We hebben hierbij een boekrol of een gebed geknutseld. We hebben nagedacht waarover we willen bidden.

### Groep 4b

"Ik reis met de tijdmachine" is de titel van ons nieuwe thema. We hebben besproken of een tijdmachine echt zou kunnen bestaan, hoe een tijdmachine eruit ziet en wat we er voor nodig hebben om m te maken. Daarna werden de taken verdeeld en gingen de kids enthousiast aan de slag. Hij komt in de samenwerkingshoek met groep 4a te staan. We duiken verschillende periodes van de geschiedenis in, maar daar hoort u later meer over.

We kunnen op onze snappet precies zien hoeveel opgaven we die dag hebben gemaakt. Vandaag gingen we proberen om een bepaald aantal te maken. Dat verschilde per kind. Wat werd er toen hard gewerkt!!!! Opperste concentratie, sterke motivatie, heerlijke werksfeer en iedereen werkte zo effectief mogelijk. Dit gaan we vaker doen. Ik wil ook de kinderen leren om zelf doelen te stellen, hoeveel opgaven ze af willen krijgen.

Met biddag hebben we besproken wat we God kunnen vragen. Ze hebben dat ook opgeschreven. Verder mochten we deze week lezen in onze favoriete houding.....op / onder je tafel, achterste voren je stoel, liggend op je stoel....de kinderen waren erg creatief. En ondertussen genoten ze van hun boek.  
*Groeten van ons allemaal*

## JUNGLEGROEP



### Groep 5a

De eerste week na de vakantie zit er alweer op! Nadat we allemaal over onze vakantie hadden verteld, zijn we weer hard aan het werk gegaan. Bij rekenen zijn we met een nieuw blok begonnen. In dat blok gaan we weer heel veel leren. Deze week hebben we geleerd hoe het ongeveer teken eruitziet. In plaats van het = teken zijn het twee golfjes. Bij dit teken hoef je het niet precies uit te rekenen. Soms is het even zoeken op welk honderdtal of tiental je iets moet afronden, maar dat gaat al heel goed.

Op maandag begonnen we gelijk met een dictee van spelling, op donderdag hadden we er zelfs nog eentje. In de dictees kwamen allemaal verschillende spellingregels voor. Het is goed om te zien dat steeds meer kinderen doorkrijgen wat kikker- en ezelwoorden zijn!

We zijn donderdag gestart met het nieuwe thema. 'De Middeleeuwen'. We hebben samen gekeken wat er gebeurd zou kunnen zijn in die tijd en wanneer het precies was. De komende weken gaan we heel veel leren over de mensen die toen leefden en alle belangrijke gebeurtenissen. Dinsdag zijn we begonnen met de spreekbeurten. Jesse Heijkoop was de eerste! Deze week zijn er al zes kinderen geweest. Heel leuk om te zien hoe goed het voorbereid is en hoe goed iedereen zijn best doet! Aan het begin is het altijd even spannend, maar dat hoort erbij!

Deze week was juf Hanneke er nog een keertje op donderdag, want juf Wendy had een cursus.

Vanaf volgende week is juf Wendy er ook elke week op donderdag!  
Myrthe was de 'Ster van de week'! Heel leuk om te zien wat voor mooie complimenten ze heeft gekregen.

*Groetjes van groep 5a*

### **Groep 6a**

Hallo allemaal,

Na een lekker vakantieweekje zijn we weer begonnen. We zijn gestart met een pittig thema: de 2e Wereldoorlog. Donderdag 23 maart hopen we naar verzetmuseum in Gouda te gaan, om hier ook nog meer over te leren. En verder gaat ons 'gewone' werk 'gewoon' door ... we zijn nu meer aan 't lezen in de klas...ook begrijpend lezen. We hebben het met spelling over woorden met 's, zoals zebra's. Alle woorden die eindigen op een lange klank, zoals a,o,i,u en y krijgen een komma s, behalve de 'ee', daar komt de s gewoon aan vast (zoals portemonnees).

We hebben elke donderdag en vrijdag spreekbeurten: heel leerzaam (en soms wel beetje spannend om te doen) Met Bijbelverhalen gaat het over gelijkenissen van de Here Jezus. Met rekenen hebben we het gehad over grafieken, breuken, optellen en aftrekken tot 1000...soms schattend (ongeveer) en soms nauwkeurig (precies) kortom: we vervelen ons niet 😊

*Groetjes van heel groep 6a, juf Anita en juf Karin*

### **Groep 7a**

Maandag is het zover, dan wordt duidelijk wie bij ons de grootste partij is van de klas. Diegene die wint mag vrijdag 17 maart voor een dag regeren. We zitten nu vol in de verkiezingsrace met elkaar. Ook in onze klas hebben we Partijen opgericht. Lijsttrekkers zijn verkozen, verkiezingsplannen zijn geschreven, partijposters zijn gemaakt en opgehangen. Ook zijn we campagne aan het voeren en zelfs worden en reclamefilmpjes gemaakt om maar zoveel mogelijk stemmen te winnen voor de eigen partij. Maandag mogen we stemmen, maar dat mag niet op je eigen partij. Mogelijk moet er eerst nog wel een coalitie worden gevormd met een andere partij. We zijn heel benieuwd.

Maandag gaan we ook stemmen op de landelijke partijen. We doen met heel groep 7 en 8 mee aan de scholierenverkiezingen. Wie zal volgens de kinderen de grootste worden?!? We gaan het zien!

Maandag beginnen we ook met het Damtoernooi. De meester heeft hiervoor speciaal mooie medailles laten maken; brons, zilver en goud. Oefenen kan dus nog heel even.

Ook kun je thuis oefenen met het verkeersexamen. 6 april hebben we namelijk het schriftelijk verkeersexamen. Op de site [www.examen.vnn.nl](http://www.examen.vnn.nl) vind je oefenexamens. Veel succes!

Donderdag 23 maart hoopt de meester zijn verjaardag met ons te vieren. We mogen dan verkleed naar school en gaan de hele dag feest vieren.

*Hartelijke groet van groep 7a en meester Gert*

### **Groep 7b**

Na een heerlijke vakantie zijn we maandag weer vol enthousiasme begonnen.

Deze week werken we heel hard over de verkiezingen. We hebben in de klas onze eigen politieke partijen opgericht en we gaan maandag naar de stembus. Niet alleen om te stemmen voor onze eigen politieke partij te stemmen, maar ook om onze landelijke stem uit te brengen. Dus zaterdag goed kijken naar het lijsttrekkersdebat op het jeugdjournaal. Maandag komt ook mw. Liesbeth van Utrecht nog bij ons in de groep om wat over haar werk als gemeenteraadslid hier in Zwijndrecht te vertellen.

Na de telling van onze eigen stemmen, wordt er in de groep een parlement en een regering gevormd.

De regering mag dan een deel van het programma van volgende week vrijdag in gaan vullen. Ze moeten zich natuurlijk wel aan de "regels" (grondwet) van school houden. ;-)



Verder zijn we met rekenen ons aan het voorbereiden voor de Kangoeroewedstrijd van komende donderdag. Leuk om met al die ingewikkelde puzzels bezig te zijn. (je kunt nog oefenen via:

<http://www.w4kangoeroe.nl>

Afgelopen woensdag hebben we kunnen ervaren wat je allemaal kunt zien – en juist NIET kunt zien - vanuit een vrachtwagen. Bij verkeer hebben we laatst een les uit de methode gehad over de 'dode hoek' van een vrachtwagen en Tim heeft vervolgens geregeld dat we dit ook bij een echte vrachtwagen konden ervaren. We mochten er allemaal om de beurt in zitten en kwamen erachter dat een vrachtwagenchauffeur wel op een heleboel spiegels tegelijk moet letten en dan nog lang niet alles goed kon zien. Wij kijken in ieder geval voortaan goed uit als we in de buurt van de vrachtwagen fietsen.

*Groetjes van groep 7b en meester Nawijn*

### **Groep 8b**

We zijn bezig met de verkiezingen we hebben allemaal een partij opgericht. Vandaag hebben we een verkiezingsdebat gehouden zodat mensen op jou eigen partij gaan stemmen. We hebben ook campagne gevoerd, flyers gemaakt en standpunten bedacht. Degene die de meeste stemmen krijgt mag 1 dag de baas zijn. Er kwam ook iemand van de Christen Unie zijn naam was: Rik van de Linden, hij vertelde iets over de standpunten van de Christen Unie. We hadden vragen gesteld wat hij vond van de andere partijen. Het was heel wat werk, maar het was ook leuk.

*Groetjes Vincent, Lucas en Wouter (en de rest van groep 8b)*